



29-08-2021

Sappie

Geworteld in
de hemel en
draagt vrucht
op aarde



Psalm 1

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.

[Psalm 1]



De Wijnstok en de ranken [Joh. 15:1-17]

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.

Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.

De Wijnstok en de ranken [Joh. 15:1-17]



Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

De Wijnstok en de ranken [Joh. 15:1-17]

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Sappie – Blijf in Mij

- God is de Bron, de Vuller
- Niets vult zoals Hij dat doet/kan
- Afhankelijk van de Sappen.
- Georgos – De Wijnboer
- Jehova-Jireh – God mijn voorziener
- Shub Nephesh – Vernieuwer van ons leven

Sappie – Blijf in Mij

□ Seizoenen in het leven

□ Soorten bomen



Sappie – Blijf in Mij

- Jonge en oude bomen



Sappie – Blijf in Mij

- Snijden en Snoeien



Sappie – De Bron

Ik ben de bron

Gij hebt geen vuller, geen emmer. Maar Jezus Zelf is de vuller, Hij is degene die vult. Hij vult wat leeg is geraakt of wat nog nooit gevuld is geweest. Vaak kom je dat motief tegen in het Johannes-evangelie. We moeten dit hebben en we moeten dat hebben, maar dat hebben we niet. En dan zegt Jezus: Dat ben *Ik* nu.

- We hebben geen brood - **Ik ben het brood.**
- We hebben geen leven - **Ik ben het leven.**
- Hoe komen we erin - **Ik ben de deur.**
- Schapen zonder herder - **Ik ben de Goede Herder.**
- Ze hebben geen wijn - **Ik ben de ware wijnstok.**

Sappie – De Bron

In die lijn kun je zeggen: in Jezus is die emmer gekomen, *de Vuller*.

En Jezus neemt die vrouw mee tot de bron, mee tot op de bodem. En ook tot op de bodem van haar bestaan. Tot op de bodem van haar ballingschap. Die put is diep. En op haar eentje kan die vrouw ook nooit in die diepe put kijken. Als iemand in zijn verleden gaat kijken, wordt hij meestal ook niet zo erg blij.

Ze laat haar kruik staan, het beeld van al haar ellende. Dat woord kruik hangt in de grondtekst samen met het woord water. Ze laat het watervat staan; dat watervat heeft ze niet meer nodig, ze heeft nu de bron ontdekt. Ze heeft de bron gevonden en ze krijgt nu de bron vanbinnen.

Sappie – De Bron

Het watervat heeft ze niet meer nodig, want dat is ze nu zèlf geworden.

- Omdat er iemand was die mèt haar afdaalde...

Voordat de kruik bij de bron verbrijzeld wordt. Pred.12:6.

- Hier gaat het juist over het sterven van de mens...

Dan denk je aan het begin van Genesis, waar de adem van God over die wateren zweefde. En de Geest brengt de wateren tot leven. Dan kun je het ook niet meer uit elkaar rafelen; wat doet God nu en wat doet de mens.

«Die zich aan de Here hecht. is één geest» 1 Kor.6:17.



29-08-2021

Sappie